

De in Harreveld woonachtige veldwachter en verzetsman Jo Blaauwgeers logeerde lange tijd met zijn vrouw bij café De Boer. In januari 1943 werd hij benoemd als marechaussee in Harreveld. Hij raakte betrokken bij de Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers en werd contactman van de KP-Aalten (Knokploeg). Blaauwgeers voorzag onderduikers van adressen, van voedsel, kleding en bonkaarten en vervalste persoonsbewijzen. Ook waarschuwde hij voor geplande razzia's en reed in uniform mee als begeleider bij KP-overvallen op distributiekantoren.

Als gevolg van het verraad van de provocateur Willy Markus werd de KP-Aalten op 20 april 1944 opgerold en Blaauwgeers gearresteerd. De volgende dag werd hij naar kamp Vught overgebracht. Na op 2 juni 1944 ter dood te zijn veroordeeld, werd hij op 6 juni 1944 gefusilleerd. Jo Blaauwgeers ontving postuum het Mobilisatie-Oorlogskruis (1950) en het Verzetsherdenkingskruis (1980). (1)



## Tweede Wereldoorlog Fietsroute Kerkdorpen Oost Gelre

Harreveld bood onderdak aan veel onderduikers. Vaak werkten zij overdag bij de families waar ze ondergedoken zaten. De onderduikers bezochten meestal op zondag de vroegmis in de Sint Agatha kerk. Dit werd bekend bij de bezetters.

Op zondag 22 augustus 1943 is er om half acht 's morgens een stille Heilige Mis. Er komt bericht dat de Groenen (Duitse politie) achter de kerk staan. De groenen mogen vanwege de mis niet naar binnen. Pater Wolters (Schutten Jan) gaat de Heilige Mis voor. Vijf onderduikers vluchten het Koor op en zanger Thielen helpt hen zich te verstoppen achter de pijpen van het orgel. De plek van de jongens wordt verraden en na afloop van de Mis vindt de Duitse Politie de jongens. De 5 jongens worden overgebracht naar de koepelgevangenis in Arnhem maar gelukkig na 10 dagen weer vrijgelaten. (2)



Tegenwoordig is in het gebouwencomplex tegenover de kerk een justitiële jeugdinrichting ondergebracht. De gebouwen waren een franciscanenklooster tot ze in 1911 werden overgenomen door broeders van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. Zij richtten er een internaat in voor verwaarloosde en ontspoorde jongens. Vanaf 5 september 1944 gebruikten de Duitsers een deel van de gebouwen als veldlazaret en als onderkomen waar troepeneenheden konden uitrusten. Het complex werd op 1 november officieel aan het Rode Kruis overgedragen met de belofte aan de geallieerden door te geven dat het gebouw als ziekenhuis in gebruik was, zodat het niet beschoten zou worden. Ook de Canadezen die Harreveld op Paaszaterdag 31 maart 1945 bevrijdden, waren van het bestaan van het noodziekenhuis op de hoogte. Er werden veel dwangarbeiders uit Kamp Rees verpleegd en bovendien burgers uit de omgeving, waaronder inwoners van de gemeente Bergh. Op 1 november 1945 werd het evacuatieziekenhuis officieel opgeheven. (3).



**PAK HIER DE FIETSROUTE  
VAN 50 KILOMETER**