



‘Het is herfstig weer die 20ste oktober als we moeten evacueren’, zegt Lies. ‘Moeder die hoogzwanger is, wordt door de zorg van het Rode Kruis vervoerd. De jongste broertjes Fred en Joep worden op een karretje gezet, dat wordt getrokken door Rob en Alois. De rest gaat lopend naar Millingen’. Op mijn vraag: ‘Wanneer zagen jullie moeder weer terug?’, antwoordt Lies: ‘Na ongeveer 1 week. Dat was in het café van Jan Wiegers in Harreveld. In de tussentijd hoorde we niets van elkaar’.

Bronvermelding; Boek, Het ziet hier zwart van de witte lakens.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben in bepaalde gebieden van Nederland mensen voor hun veiligheid moeten evacueren, en lieten ‘huis en haard’ achter. Veel van deze evacuees zijn destijds in de Achterhoek ondergebracht. Ook bij ons in Harreveld, en in de omliggende plaatsen, hebben veel mensen veelal uit de omgeving van Arnhem en Nijmegen onderdak gevonden. Wij, Oudheidkundige Vereniging Harvelt zijn op zoek naar verhalen van gezinnen die evacuees in huis gehad hebben.

Ben jij of ken jij iemand die hier meer over kan vertellen, dan komen wij graag met u in contact. Dit kan via onze inloopavond op maandag 8 januari vanaf 19:30 uur.

Of via info@okvharvelt.nl.

